

KØB AF SKÅNEMOSEGYDEN 10**Læserbrev indsent af Lars Kjær Hansen****Til Udkigsposten**

Ved Linda Ellegård

Tak for din opringning tidligere i dag.



Jeg sender lige et par ord om mig selv, som du kan bruge helt eller delvis i Nyhedsbrevet.

Jeg er vokset op på Ny Ryegård, hos mine forældre Bodil og Arnold, sammen med min to søskende Uffe og Lotte (og den gode hund Monty)

Jeg flyttede til Århus i 1976. Min kone Birgitte og jeg blev gift i 1980, hvor vi også købte vores nuværende bolig, en nedlagt landejendom, beliggende i landsbyen Todbjerg, 15 km. nord for Århus. Landsbyen består udelukkende af etablerede gårde og huse, da den er fredet på grund af nogle markante morænebakker, som er synlige fra hele byen.

Lige som i Hastrup er der et mangfoldigt "kulturliv" i Todbjerg, som vi med glæde deltager i. Desværre mistede vi vores Dagligbrugs for 10 år siden, og jeg kan ikke kraftig nok opfordre til at benytte Jeres butik i Hastrup – når man mister sin købmand, mister man meget mere end blot et indkøbssted.

Birgitte og jeg har to børn, Thomas og Karen. Thomas og hans kone Søs, og deres lille Thea bor i Vissenbjerg. Vores datter Karen og hendes mand (også en Thomas) bor i Sjællandsgade i Århus.

Da jeg så, at huset på Skånemosen var sat til salg, ringede jeg straks til mægleren, som fortalte, at huset var forhåndsgodkendt til flexbolig. Jeg besluttede at byde på huset, da Skånemosen, og navnlig den fred og ro man finder her, er noget helt særligt.

Peter Jensen, som er sælger af huset, havde ønsket et møde med den kommende ejer, for som han sagde: "Man ved jo aldrig"

Da vi gik ind ad døren på Banevej, kunne Peter ikke straks kende mig. Der gik dog ikke lang tid, før tingene var sat i perspektiv, og da vi efter små to timer forlod kontoret, var det ikke meget snak om hushandel, men derimod Hastrup i fortid og nutid, der var sat på dagsordenen.

Vi glæder os til mange gode timer på Skånemosen.

Til slut hilsen til alle "Haastrupperne", (både hjemmefødnings og tilflyttere).

Lars Kjær Hansen