

JIN ZHOU FRA KINA



Jin Zhou er fra Kina, hun er født i en by som hedder Lanzhou, en storby med ca. 2 millioner indbyggere, som ligger i det centrale Kina ved Den Gule Flod. Hun er 16 år gammel, og har en 19 årig bror. Hun er udvekslingsstudent, og går på Faaborg Gymnasium, i 2. g. Hun bor hos Mona og Michael Jørgensen på Radbyvej 50.

Det er første gang, at de har en udvekslingsstudent boende, hvorimod Mikael's familie i løbet af 10 år har haft 7 studerende. De kunne vælge mellem en pige fra Italien, en fra Hong Kong og så Jin. Da de læste hendes brev, var de klar over, at hende ville de gerne have boende.

Hun kom hertil den 15. august, samtidig med en anden kinesisk pige, som bor i Viborg.

Hvad fik så Jin til at vælge at rejse til et andet land i et helt år? Hun blev faktisk lokket lidt af sine forældre, som lovede hende det ophold, hvis hun gjorde noget ud af sin skolegang.

Hvorfor valgte hun så Danmark? Jin er meget interesseret i dans, og hun havde hørt meget om Den Kongelige Ballet, hun havde selvfølgelig også hørt og læst H. C. Andersen, som også er meget populær i Kina. Hele familien har været på besøg i H. C. Andersens Hus, men Jin var faktisk ikke klar over, hvem H. C. Andersen var, før hun genkendte et billede af "Kejserens nye klæder"; for forfatterens navn er anderledes i Kina.

I Kina starter man med at gå i skole, når man er 5 år. Børnene kommer først sent hjem fra skole, så spiser de aftensmad med familien, derefter laves der lektier, og tit er forældrene gået i seng, før børnene er færdige til det. I skoletimerne i Kina er der roligt, børnene snakker og pjanker ikke, man må ikke have mobiltelefon med, kun hvis der er givet tilladelse, hvis f.eks. de skal have en vigtig besked fra forældrene. Har man ikke lavet lektier, skal man udenfor døren, og forældrene bliver kontaktet.

Organisationen, som har hjulpet hende til Danmark, har stillet en cykel til rådighed, så Jin cykler hver dag op til Købmanden og tager så bussen til gymnasiet. Hun er blevet vældig godt modtaget derude, både af lærere og elever. Her i ugen kommer pigen fra Viborg og de skal så sammen lave mad til kammeraterne fra gymnasiet, der kommer 12 piger og 3 drenge. Jin har skrevet ned, hvilke ingredienser, hun skal bruge, så oversat dem til engelsk, og så finder Mona, Michael og Jin sammen ud af, hvad det er på dansk. Det er dejligt, at de åbner deres hjem for sådan en flok.

Jin taler et meget fint engelsk, og hun skal nok lære at tale dansk også. Der gøres et stort stykke arbejde fra "forældrenes" side. De har lavet sedler og klistret på alle steder med de danske ord. Om aftenen "hygger" de sig med billedlotteri, dvs. de enkelte kort med ét billede på, og så bliver Jin eksamineret for, om hun kan huske, hvad det hedder på dansk.

Jin er som allerede nævnt meget interesseret i dans og ballet, hun vil gerne være danser, hun har i Kina danset ballet og jazzballet mindst 7 timer hver weekend, og hun har tilladelse til at undervise også.

I Diernæs går hun hver onsdag til reggae, det er desværre onsdag, hvor der er ungdomsklub i Haastrup, så der kan hun ikke deltage. Hun tilbringer også meget tid i Forum Faaborg, hvor hun dyrker svømning og fitness. Jin vil meget gerne have kontakt til unge i Haastrup.

Jeg så på, da Jin skrev det, der er sat ind nederst på siden, hun valgte selvfølgelig selv teksten. Det gik rasende hurtigt, og jeg var meget imponeret. Det er ikke enkelte bogstaver men mest ord. Hun fortalte også, at generelt er pigerne bedre til det end drengene.

Omgivelserne er jo meget anderledes, end hun er vant til, men hun kan godt lide husene her, og landskabet er smukt. Hun kan godt lide maden, hun spiser gerne rugbrød, men helst ikke svinekød, og så kan hun meget godt lide danske kager og småkager.

Man kan også mærke, at kemien er rigtig god i huset, de griner og pjatter sammen. Se selv på billeder, hvor yndig den unge pige Jin er, meget smilende og åben.

Hun skal nok klare sig både her i Danmark og i Kina.

Her er så den imponerende skrift:

我叫周瑾，来自中国。
我喜欢在丹麦的生活，
我喜欢我的家人，我的朋友。
嗨，大家好，我将在这里度过美好的一年。
我住在 Haastrup，很喜欢这里。
Jeg hedder Jin Zhou, jeg kommer fra Kina.
Jeg elsker mit liv i Danmark.
Jeg elsker min familie, også min venner.
Hi, alle, jeg er her et år.
Jeg bor i Haastrup, jeg synes her er kønt.

MIKAEL OG

MONA

MED

ZIN

