

En dag jeg aldrig glemmer



Den 30. august 1978 var en dag, som Annalise Pedersen vil huske altid. Annalise boede og bor stadigvæk på Pallesgyden. Hendes forældre boede på Bygaden nr. 58, forældrene var flyttet fra Jordløse nærmere datteren, forældrene var ældre, hendes mor sad i kørestol og var meget afhængig af hjælp, både af datteren og manden.

Hendes far var 77 år og hed Hans Hansen, han havde fået konstateret dårlig hjerte, og var indstillet til en pacemaker. Den dag, der berettes om, var der besøg hos moderen, så Hans og naboen, den 81 årige Thorvald Larsen, Faldsledvej 4, ville lige køre en tur i Hans' bil.

De kom ikke langt..... I svinget ved "Kokholm" på Faldsledvej fik Annalises far et hjertestop, og bilen fortsatte ligeud, pløjede sig en halv kilometer gennem flere forskellige kornmarker, hoppede over en bæk, før den stødte frontal mod en jordvold. Man mener, at han har haft foden på gaspedalen.

Hos Hans og Edel Jakobsen, "Holmegaard" var der gæster, pludselig kom deres søn løbende, og sagde: "Der fløj em bil over marken". Han fik startet en bil for at se, hvad der var sket. Han fik Inge Louise og Knud Peder Olsen, som dengang boede lige overfor på "Hvidkær, til at ringe til Falck. Knud Peder fulgte med tilbage til den forulykkede bil, og Inge Louise blev for at vise Falck ned ad markvejen.

Annalises far Hans Hansen var allerede afgået ved døden. Thorvald levede, men havde smerter i brystet, man kunne ikke komme i kontakt med ham, men han klamrede sig til Hugo. Det viste sig, at han havde så mange kvæstelser, at han døde efter en uges tid.

Annalises mand, postbud Erik Pedersen fik det tunge hverv, at kontakte Annalise, som var på arbejde på "Rulleriet", hun anede straks uråd, da Erik dukkede op. Senere blev det så Annalise, der måtte fortælle det til sin mor, som med det samme udbrød: "Så skal jeg på plejehjem".

Dette er blevet fortalt til mig, af Annalise Pedersen,
Inge Louise og Knud Peder Olsen samt Edel Jakobsen.
Marts 2016 le